



De nieuwe aartsbisschop Wim Eijk (rechts), zit naast zijn voorganger, kardinaal Ad Simonis, tijdens de persconferentie op 12 december. Foto Jean-Pierre Jans / de Volkskrant

De geliefde kerk verdwijnt

Al heel snel na het afscheid van aartsbisschop Simonis is zijn opvolger bekend gemaakt: bisschop Eijk. Heel slecht nieuws voor katholieke en christelijke Nederland. De paus geeft door deze benoeming aan dat hij het rechtlijnige en conservatieve beleid wil voortzetten. Dat betekent geen concessies aan bewegingen die vernieuwingen willen in de kerk, om de kerk bij de tijd te brengen. Dus geen hoop op een goede discussie over het ambt bijvoorbeeld.

Begin november zijn vijfhonderd katholieken in de Dominicuskerk in Amsterdam bij elkaar geweest om stem te geven aan de oproep: breek die vreselijke patstelling rond het ambt nu eens open

want zo gaat het niet langer. In het bisdom Utrecht zullen binnen een paar jaar de parochieverbanden moeten fuseren. Vaak blijft er dan maar een priester over. En met het beleid elke zondag een eucharistie te vieren en de woord- en communievieringen steeds meer te beperken, zal dat uitmonden in meer kerksluitingen met alle gevolgen van dien. En wat het betekent als je geliefde kerkplek verdwijnt, weet ik uit eigen ervaring.

Ik begrijp dus niet waar Simonis het idee vandaan haalt dat het met de kerk weer de goede weg op gaat (Binnenland, 10 december). Ook slecht nieuws voor christelijk Nederland, omdat bisschop Eijk niet oecumenisch is ingesteld. Dat het

oecumenische gehalte van de katholieke kerk achteruit gaat, merk ik ook meer en meer als oecumenische vieringen een sterk katholieke inslag krijgen.

De katholieke kerk is zichzelf aan het slopen en maakt het gelovigen steeds moeilijker om er nog in te geloven.

Els Rademaker Vos, Zwolle

Benoeming

Ratzinger benoemt bisschop Eijk tot aartsbisschop (Binnenland, 11 december). Wie destijds bedenkingen had tegen de pausbenoeming van Ratzinger, wordt nu op zijn wenken bediend. Stuitend om een bisschop, die onder andere

zulke duidelijke anti-homogeluiden liet horen, aan meer macht te helpen. Als een soort handreiking naar de islam is de benoeming misschien een vondst, maar dan wel een die weer groepen christenen de rooms-katholieke kerk zal uitjagen.

P. J. van Houten, Coevorden

Negatief

Fen kardinaal neemt als priester afscheid in zijn kerk, waarbij overigens vele vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen aanwezig waren met twee ministers en vele anderen (Voorpagina, 10 december). Blijkbaar heeft de krant niet de moeite genomen

deze dienst wat op zich in te laten werken. Wellicht was de voorpaginaberichtgeving dan wat genuanceerder geweest.

Ik heb de door het kathedrale koor prachtig begeleide dienst via de televisie gevolgd en aangehoord wat de kardinaal over zijn ambtsperiode vertelde. Ook hij kon het tijdsbeeld niet keren. Negatiever afgebeeld dan in de krant kon haast niet.

Nog een laatste opmerking: uw gehele voorpagina toonde maandag alleen negatieve berichten. De krant is mede een bespeler van het menselijke gemoed. Probeer eens ook wat meer positieve berichten op te nemen.

Ton Leenders, Apeldoorn